

De Waterdam
2014 / Decembe



Voor de jaarwende is het Zorgbedrijf nu officieel opgericht. Je kunt het merken aan de grote aankondiging op de ingangseuren. Drie vingers steken in de lucht, onder het motto : 'zorg hebben wij in onze vingers!'. Met name kindzorg, thuiszorg en residentiële seniorenzorg. Alle zorgentiteiten van het Roeselaarse OCMW zijn daarin onder gebracht, weliswaar nog verbonden via een navelstreng of infuuslangetje met het OCMW en de Stad Roeselare.

Intussen maakte de Waterdam, althans de nieuwe vleugel in de Draf- en Handelstraat zijn eerste jaar rond, maar nog steeds is de omgeving één grote bouwwerf, want de infrastructuur werken lopen gewoon door. Fase II in de Handelstraat zit in de afwerkingfase en de keuken tussen de Hoogbouw en Laagbouw krijgt meer en meer zijn definitieve vorm.

De tijdelijke keuken ondergebracht in het toekomstige restaurant en bijgevolg knap behuisd, kreeg niettemin een waarderende score bij het laatste inspectiebezoek van het Federaal Voedselagentschap. Qua organisatie en hygiëne mogen zij als voorbeeld dienen voor veel andere grootkeukens. Geen Michelin-ster, maar wel een verdiende pluim!

De maand november, de seniorenmaand, werd afgerond met een reeks unieke shows. Voor de eerste maal werd de grote barruimte, in de hoogbouw, omgetoverd tot een schouwtoneel waar een Euro-Visie-Songfestival gehouden werd. In de laagbouw werd hulde betoond aan het historisch drama van de Eerste-Wereld-Oorlog. Wat het thema ook was, de medewerkers, olv. van het animatieteam, verdienen ook een welverdiende pluim, voor hun inzet, medewerking en creativiteit. Met heel veel appreciatie en bewondering van de residenten en hun verwanten. De felicitaties voor de ongekende talenten waren niet uit de lucht

Aardig om te weten dat herinneringen aan die attractievolle middagen terug te vinden zijn op de eigen website van De Waterdam, waarin nieuwsberichten, foto's en ook het maandblad digitaal gepresenteerd worden. Hiervoor een pluim op de hoed van de administratieve medewerkers.

Enfin, genoeg pluimen uitgedeeld, want straks zit de muts van Zwarte Piet zonder pluimen en ziet ze er uit als een blote kip!

Deruyter Dirk



**Het woonzorgcentrum De Waterdam
heeft zijn eigen website
met nieuwsberichten en een fotogalerij
waarin U mooie herinneringen aan
activiteiten en feesten kunt terug vinden**

www.wzcdewaterdam.be

Jarigen december

– laagbouw –



AFDELING A

maandag 11 december

kamer A9

**Isa
KAREMAN**
83 jaar



AFDELING B

zondag 14 december

kamer B11

**Gilbert
DEBRAUWER**
92 jaar



zondag 28 december

kamer B9

**Edgard
MATYN**
82 jaar



Jarigen december

– hoogbouw –



1^e VERDIEP

donderdag 18 december

kamer 111

**Rosa
MUYLLE**
95 jaar



zondag 28 december

kamer 127

**Jacqueline
LYPHOUT**
81 jaar



2^e VERDIEP

zondag 28 december

kamer 227

**Paul
DE MEESTER**
95 jaar



4^e VERDIEP

maandag 2 december

kamer 410

Magdalena

MOREEUW

86 jaar



vrijdag 12 december

kamer 413

Henriëtte

BOURY

87 jaar



Verjaardagen zijn net als chocolaatjes

Je geniet er veel meer van

als je niet telt hoeveel je er hebt gehad.

Hartelijke gelukwensen voor alle jarige bewoners.

**Directie, personeel en medebewoners
van WZC De Waterdam**

Welkom

aan de nieuwe bewoners



KORTVERBLIJF

Mevrouw VANNESTE Joanna - afdeling A14 - laagbouw

Geboren te Roeselare op 16 december 1923

Kortverblijf in De Waterdam van 18 november 2014 tot en met 11 december 2014

Mevrouw CALMEYN Simonna - afdeling A14 - laagbouw

Geboren te Roeselare op 15 januari 1925

Kortverblijf in De Waterdam van 12 december 2014 tot en met 19 januari 2015

De Heer DEJAEGER Juliaan - afdeling B 5 - laagbouw

Geboren te Roeselare 21 januari 1922

Kortverblijf in De Waterdam van 10 november 2014 tot en met 6 januari 2015

Mevrouw HINDRICKX Yvonne - afdeling C 5 - laagbouw

Geboren te Tielt op 6 november 1919

Kortverblijf in De Waterdam van 24 november tot en met 20 januari 2015

DEFINITIEF VERBLIJF

De Heer VANDERHAEGHE Cyriel - kamer 412 - hoogbouw

Geboren te La Rochelle (FR) op 18 november 1921

Verblijft in De Waterdam sedert 10 november 2014

In memoriam

Het verdriet bij je heengaan is groot, maar in ons hart blijf je verder leven.



Mevrouw **GEERAERT Godelieve**
De Waterdam HOOGBOUW – kamer 412

Geboren te Roeselare op 12 januari 1931
Echtgenote van Debacker Theofiel
overleden in AZ Delta op 4 november 2014
Godelieve verbleef in De Waterdam sinds augustus 2014

Godelieve is gehuwd met Theofiel Debacker. Samen kregen ze 1 zoon. Godelieve en Theofiel waren een hardwerkend koppel. Doch op zondag konden ze genieten van hun tijd samen of maakten ze een gezellig uitstapje.

Omdat de gezondheidstoestand van Godelieve sterk achteruitging, was de zorg thuis, niet meer haalbaar. Godelieve werd opgenomen in de hoogbouw van De Waterdam. Theofiel kwam zijn vrouwtje dagelijks gezelschap houden. Het verblijf van Godelieve in ons woonzorgcentrum heeft niet lang mogen duren, maar we hebben haar in de korte tijd leren kennen als een lieve, aangename en vriendelijke vrouw. Jammer genoeg is Godelieve veel te vroeg van ons heengegaan.

**Wij bieden de familieleden en vrienden van de overleden bewoners,
onze oprechte deelneming aan en wensen hun veel sterkte.**

Afscheid nemen
is met zachte handen
dichtdoen wat voorbij is
en verpakken in goede gedachten
ter herinnering

Veerle / 1972-2014

**We zullen Veerle,
als medewerker van
woonzorgcentrum De Waterdam,
herinneren als de loyale kracht,
stil, vaak op de achtergrond, maar
kordaat, gefocust en vooral dicht
bij de residenten.**

**Veerle, jouw niet-verbale
communicatie zal mij altijd
blijven. Jouw ogen, soms
stralend van geluk, wazig van
verwachtingen, verdriet en
verslagenheid, maar altijd met die
sprankel kracht, geloof en hoop.**



Pastoraal

REGELING VASTE EUCHARISTIEVIERINGEN

- elke **DINSDAGMORGEN – om 10u30** - een **GELEZEN MIS** voor wie dit wenst, in de kapel van de hoogbouw
- elke **DONDERDAGNAMIDDAG - om 15u15** – een **PLECHTIGE ZONDAGSMIS** in de polyvalente zaal van de laagbouw, waarop iedereen van harte uitgenodigd is.

COMMUNIEGELEGENHEID

Op **ZONDAGMORGEN** is er **Communiegelegenheid op de kamer.**

- Aanvang **om 7u30** in het huidige **WZC De Waterdam** - hoogbouw -
- Aanvang **om 7u50** in het huidige **WZC De Waterdam** - laagbouw -

ZIEKENZALVING

- **dinsdag 2 december om 10u30**
ziekenzalving, in de **kapel van hoogbouw**.
Ook de familieleden zijn van harte welkom.
- **dinsdag 2 december om 15u15**
ziekenzalving, in de **dagzaal van afdeling B laagbouw**.
Ook de familieleden zijn van harte welkom.

KERSTVIERINGEN

24 december 2014

om 14u00 in de polyvalente zaal van de laagbouw

KERSTVIERING

met muzikale omlijsting van **DA CAPO-ensemble**
met aansluitend **KOFFIETAFEL** voor alle aanwezigen



om 15u00 in de kapel van de hoogbouw

KERSTVIERING

opgeluisterd door het
koor MARIA ASSUMPTA



Maatschappelijke dienst

maatschappelijk werkers **HILDE VERGOTE & KATIA DENIJS**

Hilde & Katia hebben hun bureel in
wzc De Waterdam - laagbouw – aan de inkom

<u>bereikbaarheid</u>		<u>KATIA</u> 051 23 63 03	<u>HILDE</u> 051 23 69 77
Maandag	voormiddag	08u00 – 12u00	08u00 – 12u00
	namiddag	op afspraak	op afspraak
Dinsdag	voormiddag	08u00 – 12u00	08u00 – 12u00
	namiddag	op afspraak	op afspraak
Woensdag	voormiddag	/	08u00 – 12u00
	namiddag	/	op afspraak
Donderdag	voormiddag	08u00 – 12u00	/
	namiddag	op afspraak	/
Vrijdag	voormiddag	08u00 – 12u00	08u00 – 12u00
	namiddag	/	/

Algemene info



De WOONZORGLIJN is een meldpunt waar u terecht kunt met al uw vragen en klachten over ouderzorgvoorzieningen

U kunt de Woonzorglijn bereiken

- telefoon **078 15 25 25** : elke werkdag van 9.00 u tot 12.00 u

Een 078-nummer, zoals dat van de Woonzorglijn, is een betalend nummer, maar tegen zonaal tarief. Net zoals dit het geval is indien u iemand binnen uw gemeente belt.

- via mail : woonzorglijn@vlaanderen.be
- schriftelijk : Woonzorglijn, Koning Albert II laan 35 bus 33, 1030 Brussel

De Infofoon zal op elke vraag of probleem een passend antwoord proberen te bieden. De Woonzorglijn werkt daarvoor nauw samen met het team Ouderenzorg van [het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid](#) en met [Zorginspectie](#).

MMC – Minder Mobielen Centrale Ten Elsberge

Vrijwillige chauffeurs voeren u waar je moet zijn

Hoe werkt de MMC en wat kost dat u als gebruiker?

Als gebruiker betaal je jaarlijks € 10,00 als lidgeld (niet als inwoner van De Waterdam, omdat wij lid zijn).
Het volstaat dat u uw aanvraag **2 dagen op voorhand** indient bij de minder mobielen centrale,
tussen 10.00 u en 12.00 u.

Als gebruiker **betaalt u € 0,32 per kilometer**, maar men rekent steeds min. 7 kilometer
aan. De administratiekosten bedragen € 1,00.

Indien de chauffeur ter plaatse moet wachten,
wordt **per wachttijd van ½ uur € 0,70** aangerekend.

Voor uw aanvraag kan u terecht bij het personeel (de hoofdverpleegsters of de ergotherapeuten), of rechtstreeks in het Ten Elsberge - telefoon 051/24 85 13
(indien je rechtstreeks belt, moet je wel vermelden dat je in De Waterdam woont,
omdat wij voor alle bewoners lid zijn van de Minder Mobielen Centrale)

Kapsters



Wie zijn haartooi wil laten bijknippen, opfrissen, in krulletjes leggen of een nieuw verfrissend kleurtje wil, kan daarvoor terecht bij onze kapsters.

Spreek daarvoor af met
de hoofdverpleegkundige van de afdeling!

Informatie over onze zelfstandige kapsters

LAAGBOUW & HOOGBOUW : Bruneel Cinthy – T. 0471 50 06 26
op **WOENSDAG** (volledige dag) **voor de laagbouw (afdeling B en afdeling C)**
en voor de hoogbouw (3^e & 4^e verdiep)

op **DONDERDAG** (voormiddag) **voor de laagbouw (afdeling A)**
en voor de hoogbouw (1^e & 2^e verdiep)

HOOGBOUW : **Birgit – T. 051 20 37 89**
- op dinsdagvoormiddag -

Victor Christa – T. 056 50 06 97 - 0477 57 45 57
- op donderdag -

Weerspreuken



Vloeit in december het sap uit de berk,
de winter wordt dan zeker niet sterk.

December koud en klaar, brengt een vruchtbaar jaar.

December wind uit het oost, brengt de zieke luttele troost.

Droge december, droog voorjaar, droge zomer.

Donder in decembermaand, belooft veel wind in het jaar.

Heeft men in december slechts vocht en slijk,
dan worden de dokters rijk.

Zo hoog in de winter de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras.

Blaast de noordenwind in de decembermaand,
dan houdt de winter vier maanden aan.

Brengt Sinterklaas sneeuw en ijs, dan brengt Kerstmis regen.

Kerstnacht helder en klaar, geeft een gezegend jaar.

Kerstmis met groen kleed, houdt voor Pasen sneeuw gereed.

Warme Kerstnacht, koude Pasen.

Kerstmis de hemel klaar, verwacht een vruchtbaar jaar.

Het weer dat kinderdag (28^e) wil, komt terug in april.

Veel sneeuw op Oudejaar, veel hooi in het nieuwe jaar.

Ziet men de wilde ganzen vliegen in een 'V',
zij brengen zeker vorst en winter mee.

Als de sterren sterk fonkelen, als de hemel 's nachts helder is,
als de kat met de staart naar het vuur zit, is er vorst op komst.

Weetjes

→ **Alleen vrouwelijke muggen steken.**

uitleg : ze hebben eiwitten uit het bloed nodig voor de ontwikkeling van hun eitjes.

→ **Het is eens wat anders ... doodsbang zijn van Allerheiligen!**

uitleg : mensen met een 'Samhainofobie' kunnen erover meespreken.

→ **De Sovjet-Unie heeft jarenlang niet aan de paralympics meegedaan.**

uitleg : het officiële standpunt luidde dat er geen lichamelijk gehandicapten in het land wonen.

→ **De kop van een zaadcel is 5 micrometer (dit is een vijfduizendste van een mm) lang, zijn hals ook en zijn staart zijn 50 micrometer.**

→ **Margarine werd in 1869 uitgevonden door de Fransman Hyppolyte Mége Marinés**

uitleg : hij moest van Napoleon II een vervanger voor boter uitvinden. De naam komt van het Griekse margaritas (parel)

→ **Er zijn meer Chinezen, die Engels spreken dan Amerikanen.**

→ **Een mens heeft 9000 smaakpapillen, een kip heeft er 24000 en een koe 25000.**

→ **Het woord Penis is Latijn voor staart.**

→ **U krijgt het benauwd als je de wind hoort waaien?
Naar de Psychiater met uw ancrofobie.**

→ **De kruidwilg is 's werelds kleinste boom.**

uitleg: Het boompje wordt amper 6 cm hoog.

Laurette

Gezondheidsweetje

Fietsen verhoogt de capaciteit van het hart en de longen en de elasticiteit van de gewrichten. Vooral de dijen, de kuiten, de buikspieren en de bilspiers varen er wel bij.

Yvette

Speciale dagen in december

1 december : Wereld aidsdag

3 december : Internationale dag van de gehandicapten

6 december : Sinterklaas

Sinterklaas

Voor kinderen van alle leeftijden betekent het sinterklaasfeest dé snoeptijd van het jaar, wees niet te streng ook al vormt snoep in uw opvoedingspatroon een gevoelig punt. Het is geen ramp als uw kind voor één keer wat minder eetlust heeft bij de warme maaltijd. Misschien is het zelfs geen slecht idee om eens een keertje niet te koken. Maak gewoon een lekkere groentesoep klaar en serveer er broodjes bij in de vorm van een “zwart pietje.” Zet er een slaatje en wat fruit. Zo kan iedereen eten waar hij of zij zin in heeft.

7 december : Internationale dag van de burger luchtvaart

10 december : Dag van de mensenrechten

22 december : Begin van de winter (de kortste dag van het jaar)

25 december : Kerstmis

Kerstmis

De viering van kerstmis, zoals wij die kennen, kwam pas rond 440 na Christus tot stand, toen het katholicisme tot staatsgodsdienst werd verheven door Constantijn. Deze briljante militaire bevelhebber wilde de heidenen opnemen, in het nieuw opgerichte Heilig Roomse Rijk. Hij beseftte echter dat zij het christendom alleen zouden aanvaarden, als hij hun heidense gebruiken en symbolen adopteerde en aanpaste. Hij deed dat door ze nieuwe christelijke benamingen te geven. Zodoende konden de heidenen hun oude goden blijven aanbidden en slaagde Constantijn erin vrede te creëren binnen zijn rijk. 25 december, dat in alle heidense beschavingen beschouwd werd als de geboortedag van de goden, de tijd waarin de dagen weer begonnen te lengen en de natuur opnieuw geboren werd, is dus eigenlijk één van oorsprong puur heidensfeest, want de precieze datum van Christus geboorte is niet bekend

28 december : Dag van de onschuldige kinderen

30 december : Feest van de heilige familie

31 december : Laatste dag van het jaar (oudejaarsavond)

Denksport

OPLOSSING NOVEMBER

De eerste letter van ieder woord vormt het gezochte woord !



W	←	W	A	T	E	R	P	O	M	P				
E	←	E	N	K	E	L	E	N						
E	←	E	N	K	E	L	V	O	U	D	I	G		
R	←	R	O	K	K	E	N	J	A	G	E	R		
S	←	S	T	E	M	P	E	L	E	N				
V	←	V	E	R	W	I	T	T	I	G	E	N		
O	←	O	O	R	L	O	G	S	H	E	L	D		
O	←	O	P	E	N	B	A	A	R					
R	←	R	U	S	T	E	L	O	O	S				
S	←	S	P	R	I	N	G	E	N					
P	←	P	A	P	A	V	E	R						
E	←	E	P	I	Z	O	D	E						
L	←	L	A	N	G	Z	A	A	M					
L	←	L	U	I	D	R	U	C	H	T	I	G		
I	←	I	N	G	E	V	A	L						
N	←	N	O	O	D	G	E	V	A	L				
G	←	G	E	N	E	G	E	N	H	E	I	D		

Antwoord: WEERSVOORSPELLING

Bericht uit de bar

De feestdagen Kerst-Nieuwjaar komen heel rap dichterbij.

**Er wordt gevraagd aan de families die - in deze periode –
een koffietafel wensen te geven in De Waterdam (laagbouw),
om dit zo rap mogelijk af te spreken
met de mensen van de bar.**

**Op die manier kunnen zij een plaats reserveren ...
zolang er ruimte beschikbaar is !**

**Dus, wees er snel bij en reserveer nu al,
dan ben je zeker !**

Alvast bedankt

■
Een man komt bij een trainer van wel heel bijzondere honden en vraagt naar de prijzen. 'Deze kost 1000 euro,' zegt de trainer. 'Wauw wat een bedrag,' zegt de man, 'waarom zoveel?' 'Nou, geloof het of niet maar deze hond zet 's morgens de computer voor je aan, zorgt voor koffie en haalt je krant.' 'En deze hond?' 'Die hond kost 2000 euro,' zegt de trainer. 'Hij kan hetzelfde en daarnaast maait hij je gras en doet nog diverse andere klusjes.' 'Ik ben onder de indruk,' zegt de man 'en hoeveel kost die hond die daar in de hoek ligt te kijken?' 'Die is 4000 euro.' '4000 euro?! Dat moet wel een hele bijzondere hond zijn.' zegt de man. 'Wat kan hij dan allemaal?'

'Nou,' zegt de trainer, 'ik heb hem eigenlijk nog nooit iets zien doen, maar de andere honden noemen hem BAAS.'

■
Hij vroeg me om een goede raad, bij het uitvoeren van zijn nieuwe sport.

Dus ik zeg:

Als het de eerste keer niet lukt...

... moet je het gewoon nog een keer proberen!

Wist ik veel dat ie ging parachutespringen...

■
Drie vrouwen werken op hetzelfde kantoor. Op een dag komen ze erachter dat hun bazin eerder naar huis gaat dan normaal. Dit gaat zo een week door. Op een gegeven moment besluiten de drie dames ook maar wat eerder naar huis te gaan. De bazin komt tenslotte nooit terug en ze belt ook nooit nadat ze is weggegaan. De brunette vindt het heerlijk dat ze wat eerder naar huis kan. Ze tuiniert wat, kijkt een film en gaat vroeg naar bed. De roodharige is ook in haar nopjes aangezien ze nog even langs de sportschool kan voordat ze een afspraak heeft. De blondine is ook blij dat ze eerder naar huis kan. Echter, thuis aangekomen hoort ze geluiden uit de slaapkamer. Ze sluipt de trap op en kijkt door een kier de slaapkamer in. Daar ziet ze tot haar grote schrik haar man in bed met... haar bazin! De volgende dag, wanneer de bazin weer eerder is weggegaan, overleggen de brunette en de roodharige of ze weer eerder zullen weggaan. Ze vragen de blondine of zij ook eerder weg wil. Ze antwoordt: 'Mij niet gezien! Ik werd gisteren bijna betrappt!'

■
"Ik heb een nieuw gehoorapparaat. Het is fantastisch!"

"Gefeliciteerd!"

"Werkt het goed?"

"Half drie!"

■
Een man gaat parachutespringen en vraagt: "Als mijn parachute niet open gaat, wat dan?" "Dan moet je aan je 1??? reserve koordje trekken." "En als die ook niet werkt?" "Dan trek je aan het 2?? koordje." "En als die ook niet werkt?" "Dan kom je terug en krijg je een nieuwe parachute."

■
'Wat wil je later worden?' vraagt de juffrouw op school aan Peter. 'Kunstschilder, arts of glazenwasser.' zegt hij vol overtuiging.

'Ja, maar welke van de drie het liefst?'

Peter: 'Kan me niets schelen...

... als ik maar blote vrouwen te zien krijg!'

■
De peetvader van de maffia ontdekt dat zijn boekhouder hem heeft opgelicht voor 10 miljoen Euro. De boekhouder is doof, en dat was een van de voornaamste redenen waarom hij de job kreeg, hierdoor zou hij namelijk nooit iets kunnen getuigen. De peetvader laat zijn advocaat komen die gebarentaal kent. De peetvader vraagt: "Waar is de 10 miljoen die je van mij gestolen hebt?" De advocaat vraagt aan de boekhouder, via gebarentaal, waar hij het geld verstoppt heeft. De boekhouder gebaart terug dat hij niet weet waarover hij het heeft, en de advocaat vertaalt dit voor de peetvader. De peetvader haalt een pistool tevoorschijn, plaatst het tegen de slaap van de boekhouder, en zegt: "Vraag het hem nu nog eens." Waarop de advocaat gebaart naar de boekhouder: "Hij vermoordt je als je niet vertelt waar het geld is!" De boekhouder antwoordt: "Ok, ok, ik geef toe, het geld zit in een zwarte koffer, in het tuinhuis van mijn moeder." "Wel," vraagt de peetvader aan de advocaat, "Wat heeft hij geantwoord?" De advocaat antwoordt: "Hij zegt dat je niet durft te schieten."

■

Een echtpaar dineert in een restaurant op Moederdag. De man merkt dat zijn vrouw gedeprimeerd is en vraagt haar wat er aan de hand is. Na enig aandringen zegt de vrouw dat ze teleurgesteld is in hun huwelijk, om een aantal redenen. Zoals het feit dat ze nooit een cadeau van haar man heeft gehad op Moederdag. "Ja," zegt de man, "maar ik heb toch ook nooit een cadeau van jou gehad op Vaderdag?" "Dat is wat anders..." zegt de vrouw. "Ik ben wel degelijk hun echte moeder."

■

Jan komt z'n stamkroeg binnen en zegt met een diepe zucht tegen z'n maten: "Hé hé, daar ben ik gelukkig vanaf!" Ze kijken hem verbaasd aan en vragen: "Waarvan af?" "Van de belasting," zegt Jan, "want ik kreeg net een brief waar opstond LAATSTE AANMANING!!"

■

Bij een zeer belangrijke voetbalwedstrijd stapt een jongetje van acht het stadion binnen met zijn kaartje voor de VIP-tribune. De controleur kijkt hem verbaasd aan en zegt: "Zo zo, jongeman dat is nogal wat. Je hebt zeker een rijke vader. Wat doet hij eigenlijk?" Het jongetje: "Die zoekt zich nou rot naar zijn kaartje!"

■

Er zit een Belg in de trein, in de ene hand heeft hij een tros bananen en in de andere een potje mosterd. Hij pelt de eerste banaan, doopt hem in de mosterd en gooit hem daarna uit het raam. Daarna pelt hij de tweede banaan, doopt hem in de mosterd en gooit hem ook weer uit het raam. Zo doet hij het met de hele tros. Bij de laatste banaan vraagt de man tegenover hem: "Waarom doe je dat nu toch?" Waarop de Belg antwoordt: "Logisch toch? Wie lust er nou bananen met mosterd?!"

■

Er zit een man in de trein met een handgranaat te spelen. Zegt een medereiziger: "Kijk uit, dadelijk ontploft ie nog!" Zegt de man: "Maakt niet uit, ik heb er nog één."

De leraar vraagt: "Wat zou de meest voorkomende plaatsnaam op de aarde zijn?"

De leerling: "Made!"

De leraar: "Hè, hoezo?"

De leerling: "Nou: Made in Holland, Made in België, Made in Japan, Made in China..."

Omdat de telefoonrekening de laatste tijd zo vreselijk hoog is roept vader het hele huishouden bij elkaar. "Zo'n telefoonrekening, dat is te gek voor woorden. Wat voeren jullie uit?" Zegt de zoon: "Ik ben het niet, ik telefoneer bijna altijd vanaf het werk." Moeder reageert: "Ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook niet." Waarop de dochter zegt: "Ik zeker niet, ik doe mijn gesprekken met de telefoon op mijn stageplaats." Alle blikken wenden zich nu naar de schoonmaakster, waarop die reageert: "Wat scheelt er nu aan? Iedereen belt hier toch vanaf zijn werk!"

Een oude dame neemt voor de eerste maal in haar leven een slok whisky. Ze fronst haar wenkbrauwen en kijkt nadenkend voor zich uit: "Dat smaakt warempel hetzelfde als het drankje dat mijn man gedurende 20 jaar als 'medicijn' moest innemen!"

Een Hollander staat bepakt en bezakt bij het station. Hij houdt een taxi aan. Zuinig als hij is vraagt hij de chauffeur eerst wat de rit gaat kosten. "Ongeveer 40 euro, meneer", is het antwoord. "En hoeveel moet ik voor mijn bagage betalen?" "Bagage gaat voor niets mee, meneer." De Hollander denkt even en zegt dan opgelucht: "Als dat zo is, wilt u mijn bagage dan even thuisbrengen? Dan loop ik dat stuk wel."



**In De Waterdam is er een
HOTSPOT ter beschikking.**

Bewoners, familie en bezoekers kunnen nu gebruik maken van het wereldwijde net om contacten te leggen en de wereld van achter een scherm te verkennen.

Via je tablet, smartphone selecteer je het netwerk : hotspot ocmw roeselare.

Veel surfplezier.





Dokterskosten

Maandelijks worden de attesten van de doktersprestaties bij de factuur gevoegd. Terugbetaling kan bij de mutualiteit bekomen worden.

De arts dient echter ook nog vereffend te worden voor zijn prestatie.

Let op ! Naast de huisarts, kan er ook een arts van wacht een prestatie geleverd hebben !

!!! OPGELET !!!

**ER ZIJN
NIEUWE
TELEFOONNUMMERS
IN DE WATERDAM**



Dirk Deruyter - directeur : 051 27 09 01

dirk.deruyter@ocmw-roeselare.be

Jos Coppé - adjunct directeur : 051 27 09 02

jos.coppe@ocmw-roeselare.be

Administratie

Rita Timperman : 051 27 09 00

Carine Vansteelandt : 051 27 09 20

de.waterdam@ocmw-roeselare.be

Hoofdverpleegkundigen

Ludo Dedene - afd. A : 051 27 09 21

Emmanuelle Delanote - afd. B : 051 27 09 22

Carine Vroman - afd. C : 051 27 09 23

Katleen Bucket - afd. 1&2 : 051 27 09 08

Mia Dewilde - afd. 3&4 : 051 27 09 09

Maatschappelijk werksters

Katia Denys : 051 27 09 17

Hilde Vergote : 051 27 09 16

De klachtenprocedure is een kwaliteitseis

In een woonzorgcentrum wonen betekent dat er diensten geleverd worden door medewerkers van het huis. Zoveel als mogelijk proberen zij de bewoners persoonlijk te benaderen in hun dienstverlening. Het wonen, de verzorging en verpleging, de behandelingen, de voeding, de animatie, kortom het ganse leven in het WZC, woonzorgcentrum, is gebaseerd op dienstverlening, Voor de éne resident al meer dan voor de andere.

Wij medewerkers van het WZC zouden dan ook graag willen weten hoe wij die dienstverlening verzorgen. Misschien heeft U als bewoner of de naaste verwanten een aantal opmerkingen, suggesties of zelfs positieve reacties of complimenten voor de medewerkers. Die zouden wij graag willen weten.

In veel woonzorgcentra ligt een klachtenboek, waarin iedereen kan schrijven wat hem op het hart ligt. Wij willen het anders proberen door maandelijks een suggestieblad in 'De Waterdam' te plaatsen. Op die manier garanderen wij U meer privacy, komt het klachtenboek naar U toe en kunt U in alle rust Uw suggesties neerpennen.

Dit betekent niet dat U ons niet meer kunt aanspreken en dat alles schriftelijk moet gebeuren. Alle medewerkers staan open voor Uw vragen. Aan de meeste opmerkingen kan vaak direct gevolg gegeven worden. De oplossing ligt vaak dicht bij de hand. Maar met het bijgevoegde suggestieblad garanderen wij U discretie en een extra manier tot communiceren. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers hun werk kunnen afstellen op de wensen van de bewoners.

Anonieme klachten zullen wij terzijde schuiven. Gefundeerde klachten zullen vast en zeker beantwoord worden, indien passend willen wij ze publiceren : zowel de suggestie als de opvolging ervan. Wellicht kunnen wij een aantal suggesties ook bundelen om grotere veranderingen kracht bij te zetten.

Als bejaarde bewoner kunt U nu zorgen voor een betere toekomst, voor Uzelf en de volgende generaties die op onze medewerkers een beroep zullen doen. Op die manier kunnen wij met zijn allen meewerken aan een voortdurende kwaliteitsverbetering.

Deruyter Dirk en zijn team

Suggestieblad, klachtenformulier of complimentenkaart



Datum :

Naam :

Dit blad kunt U afgeven bij de hoofdverpleegkundige,
de directie of de maatschappelijke werker

Rusthuisfoon 078 152525 / Meldpunt Ouderenzorg 078 151570